

ZEVAHİR

Küçük Ağacın Yeşeren Yaprakları



GENÇ BİLGİNLER
"Bilginin Gölgesinde"



İÇİNDEKİLER

2. sayfa

DAMLAYA DAMLAYA
ÇÖL OLUR



3-4
.sayfa

HAYALET ŞEHİR
ÇERNOBİL

5-6
.sayfa

KANAYAN YARA
KUDÜS

7. sayfa

AMERİKA'YI TİTRETEN
ADAM
MALCOLM X

8. sayfa

NARCOS

9. sayfa

DERTLERİ KALDIRAN ADAM
NAİM SÜLEYMANOĞLU



10. sayfa

TEK ENGEL
SEVGİSİZLİK



11-12
.sayfa

BİLİYOR
MUSUNUZ?
TÜRKÇE/ENGLISH/عربية

13. sayfa

İnternette Para
Kazanmak

14. sayfa

NOel

15. sayfa

KARAMAN'IN
Camileri

16. sayfa

HEDİYELİ !!!
BULMACA

17. sayfa / Aşık Veynel

Şatiroğlu

Niyazi Emir Özdal – Ahmet İsar Baş – Mustafa Eren Topbaş – Enes Gündüz

Yasin Celal Akgül – Ahmet Emre Kurşun

Tasarım – EDITÖR / Hüsnu Murat Kırac

DAMLAYA DAMLAYA ÇÖL OLUR

Su... Ne kadar da kolay çıkıyor ağızımızdan değil mi? Sanki değeri olmayan bir şeymiş gibi söylüyoruz. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelecek nesillerin hiç ihtiyacı olmayacakmış gibi sularımızı umursamazca kullanıyoruz .

Biz böyle bir sıkıntı ile karşılaşmayalım da, bizden sonraki nesiller ne yaparsa yapsın diyoruz değil mi? Gelecek nesillerin kaynağından çaldığımız aklımıza geliyor mu hiç? Bu durum ne zamana kadar böyle devam edecek, bir tahminde bulunabilir misiniz? Su kullanımını duyarsızlığı devam ettiği sürece tabi ki de bu sıkıntının zararları insanları doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye başladığı zaman... İşte o zaman hata yaptığımızı anlayacağız ama iş işten geçmiş olacak.

**Damlaya
Damlaya
ÇÖL
OLUR.**



Son yıllarda ülkemizde ki bazı bölgelerin az yağış alması, bilinçsiz sulama yöntemleri vb. nedenleriyle bu bölgelerde kuraklık meydana gelmiş ve bunun olumsuz etkileri bazı doğal güzelliklerimize de yansımıştır. Türkiye’de son 50 yıl içinde 36 adet göl kurumuş, bazıları da kurumaya yüz tutmuştur. Bunlardan başlıcaları; Konya’da bulunan ve görüntüsüyle Türkiye’nin nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü kuraklığın etkisiyle tamamen kurumuş olup, Türkiye’nin yedinci büyük gölü olan Burdur Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Antalya’da ki Karagöl, Girdev, Küçük Manay, Sarıgöl, Gölcük, Keklice ve Nohut Gölü tamamen kurumuştur. Burdur’da ki Kestel, Yazır, Mamak, Kurugöl, Neylerli, Karaevli, Heybeli, Pınarbaşı, Genceli ve Karadayı sazlıkları günümüzde artık yoktur. Konya’da ki Suğla, Arpaçayırı, Çumru Ovası, Güvenç, Hotamış Sazlıkları, Samsam, Akşehir Gölü ve Ereğli Sazlıkları da tamamen susuz kalmıştır. Ve Hatay’da ki Amik Gölü kurumaya yüz tutmuştur. Yani yeraltı su kaynaklarımızın her geçen gün azalıyor artık. Geçmişte yeraltı su kaynakları yönünden sıkıntı çekmediğimiz için suyun önemini anlayabilmiş değiliz. Ülkemizde her 4 kişiden 1’isi su israfına duyarsız. Bazılarımızda “benim tek başıma fazlaca kullandığım suyun ne zararı olabilir ki?” düşüncesi hakim. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, bulaşıkları durularken, traş olurken açık bırakılan musluğun, dakikada yaklaşık 15-20 litre suyun boşa aktığını, arızalı veya bakımsız musluk ve sifonlardan saniyede bir damla akan suyun, yılda 3 metreküplük yani 3 tonluk bir tüketime tekabül ettiğini ve araba, balkon vb. yerlerin hortumla yıkanmasının yaklaşık 550 litre su kullanımını demek olduğunu biliyor muyuz? Bu konuda hepimize düşen en önemli görev; sularımızı mümkün olduğunca bilinçli ve tasarruflu kullanmaktır. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, bulaşıkları durularken, traş olurken, otomobil ve balkonları yıkarken suyu bilinçli kullanarak su tasarrufuna katkıda bulunabilir ve başkalarına da örnek olabiliriz. Lütfen dünyanın bazı bölgelerinde susuzluktan son nefesini veren insanların olduğunu bilerek ve anlayarak, geleceğimizi tehlikeye atmamalım, gelecek nesillerin hakkını çalmayalım.



HAYALET ŞEHİR



Bu olaya kadar insanların yaşadığı, çocukların cıvıl cıvıl dışarılarda oynadığı, belki de kimsenin aklına gelemeyecek bir olayla ölmüş bir şehir “Çernobil”. Bir şehir nasıl yok olabilir? Bir şehir nasıl yok olabilir bilemem ama buna örnek verebilirim, Pripyat şehri. 1986’da korkunç bir nükleer patlamayla ve çok yüksek radyasyonla birlikte zamanla yok olmaya başlamış bir şehir

İnsanlar bir anda olan bu patlamayla birlikte, hiçbir eşyasını alamadan evlerini, barklarını terk etmişler. Bu şehirde eşyalar ve evler zamanla radyasyonun etkisiyle başkalaşmış, günümüzde ise korkunç görüntülere ev sahipliği yapmaya başlamış. Çernobil’in etkisine maruz kalan ülkelerden biri de Türkiye’ydi. Ancak o dönemde Türkiye’de yetkililer bu felaketi çok hafife aldılar. Patlamanın olduğu senelerde Türkiye’de en çok etkilenen bölge Karadeniz Bölge’siydi. Patlamadan sonra yayılan radyasyondan dolayı Karadeniz’de üretilen çay ve fındık ürünleri çok etkilenmişti. O sene bu durumdan dolayı dış ülkelere ihracatta kimse bizden fındık ve çay almayınca hepsi elimizde kalmıştı. Bundan dolayı elimizde kalan radyasyonlu fındıklar o senelerde okullarda ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmıştı. O zamanın Başbakanı Turgut Özal Kenan Evren’in Çankırı’da verdiği öğle yemeğinde söyle demişti: -“Korkmadan çay içilebilir, Radyasyonlu çay lezzetli oluyor.”

Zamanında bu fındıktan yiyen bir adamın, şimdi Amerika’da yaşadığı ilginç olay beni çok şaşırtmıştı. Kan bağışında bulunmak için bir kuruluşa giden bu adamın Türk olduğunu öğrenince adama, patlamanın olduğu dönemlerde Türkiye’de dağıtılan fındığı yiyip yemediğini soruyorlar. Adam yediğini söyleyince, o fındıktan gelen radyasyonun hâlâ kanında olduğunu söyleyip kan veremeyeceğini söylüyorlar. Yani bu da demek oluyor ki günümüzdeki birçok kanserin sebebi o patlamadan yayılan radyasyonla da ilişkili olabilir.



NÜKLEER TEHLİKE !!!



HAYALET ŞEHİR



ÇERNOBİL



YÜKSEK RADYASYON!!!



ÇERNOBİL



Patlamanın ilk günlerinde Ukrayna bu felaketi gizlemek istedi ancak bu boyutta bir nükleer felaketi gizlemek mümkün değildi. Kısa bir sürede Çernobil faciası gündeme oturmuştu. Peki bu patlama nasıl meydana geldi diyecek olursanız hâlâ kesin bilgiler mevcut değildir ama şu an bilindiği üzere Çernobil kazası hiç beklenmedik ve bir şekilde meydana gelmiştir. Anlaşılabildiği kadarıyla Santralin 4. ünitesi rutin bakıma alınacağı zaman, durdurma işlemleri sırasında güvenlik yönünden önemli olan elektrik kesilmesi ile ilgili özel bir deneyin yapılmak istenmesi nedeniyle kaza olmuştur. Yani patlama tamamen insan hatası nedeniyle meydana gelmiş. Çernobil faciasından çıkartılmak durumunda olduğuna inandığımız önemli bir ders var. Teknolojide atılan ileri adımlarla birlikte, muhtemel kaza şiddet dereceleri de artıyor. Olmadık kazalar, en olmadık şekilde meydana gelebilmektedir. Olmadık kazalarsa, hesap kitaba hiç gelmemekte, önlemlerin tasarlanıp alınmasına, hiç mi hiç, perde aralamamaktadır.



Binanın 4. Bölümünde meydana gelen patlamada bina etrafında bulunan 30 kişi orda ölmüştür ve şehirde kısa bir süre sonra 1000 kişi ölmüştü. SSCB bu olayı diğer ülkelere duyurmak istememiştir ama artık İsviçre'de radyasyon miktarı arttığı için İsviçre bu olayı duyurmuştu. SSCB başkanı başka ülkelere yardım istemiş ve patlayan binanın son katında radyoaktif maddeleri durdurmak için birçok itfaiye ekibi, askerler orda çalışma yapmıştır. Bu durum altında bile sadece 3 dakika çalışabiliyorlardı. 15 gün sonra binanın etrafı ve altı kapatılmıştı. Bu olay insanların ilgisini çekmişti ve şu an da bile binlerce yıl yaşanamayacak durumdadır Çernobil şehri. Bu olayın hala radyasyon dalgaları sürmektedir ve ilerde bir çok kanser meydana gelecektir.



KANAYAN YARA

Kudüs Şairi

Nuri PAKDİL



Türk Edebiyatında, Filistin davasına inanmış ve davanın başarıya ulaşması için çaba sarf eden bir yazar ve Kudüs e duyduğu sevgiden dolayı Kudüs Şairi olarak da tanınan Nuri Pakdil, “Benim dünyamda, İstanbul’un özel bir yeri, Kudüs’ün daha özel bir yeri vardır. Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Tutsak Kudüs’e borcumuz, Kudüs’ü savunmaktır, özgürlüğüne kavuşturmaktır.” diyordu.

Nuri Pakdil, 29 Mayıs 1934’te Maraş’ta, Hatice Vecihe Hanım ve Emin Efendi Hoca’nın çocukları olarak dünyaya geldi. 29 Mayıs’ı doğum günü kabul ve ilan eden kendisiydi. Bu ilanı bir röportajında “Güzel İstanbul’umuzun Müslüman olduğu, bize katıldığı günü, doğum günüm sayıyorum.” sözleriyle açıklamıştır.

Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde “Demokrasiye Hizmet” gazetesinde yayımladı. Lisedeyken “Hamle” adında bir dergi çıkardı. İstanbul’da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi. Kendisinden, “Ben, antikapitalist, anti-faşist, antinazist, antisyonist, antisosyalist ve en önemlisi de Türkiye özelinde olmak üzere anti-firavunist bir bilince ve iradeye sahip devrimci bir yazarım.” hep böyle bahsediyordu. Devrimciliğinin temelinde yatan da, İslamiyet’e olan sarsılmaz bağlılığı idi. Dinimizin öngördüğü özgürlükçü, devrimci, ilerici, bağımsız ve her türlü sömürüye karşı duran yaklaşımını benimsemişti. “İnsanın, yalnızca, ‘emeğinin karşılığını yiyebileceğini’ vurgular bu din.” Diyordu ve hayatını tamamen bu emek üzerine kurmayı hedeflemişti. Geldiği noktaya bakılırsa, başarmıştı da...

Nuri Pakdil, 2015’te 81 yaşında geldiğinde Kudüs’e giderek, Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı ve hayali gerçek oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkinin aldı. 2014 yılında TRT1’de yayınlanmış olan “Yedi Güzel Adam” dizisinde kendisinden bahsedildi. Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat ederek dünyaya gözlerini yumdu.

KUDÜS



Ölüm değil özgürlük istiyor Müslümanlar.
Zira özgürdür bütün kuşlar.
Gam yemeyiz susmadıkça Kudüste'ki ezanlar.
Ümidimizi yitirmeyiz çünkü bizim Rabbimiz var.
Rahat etmiyor ki zulüm varken ruhlar.

Kanlı yaşlar akıyor ilk kiblemizde,
Umudumuz var özgürlük adına, Kudüs'te
Değil bir devlet tüm dünya'da saldırısa ,
Ümidimizi yitirmeyeceğiz mabedimizde.
Sadece özgürlük istiyoruz Filistin'de,Kudüs'te.



AMERİKA'YI TİTRETEN ADAM

MALCOLM X



Malcolm X tavsiye edeceğimiz bir kitaptır.

Bu kitapta, bazılarının "Amerika'yı titreten adam" diye adlandırıldığı bir büyük mücadele adamının ibretlerle ve acılarla dolu hayat hikâyesi anlatılıyor. Bu hayat hikâyesi ölenin değil, öldürenin kaybettiği bir hikâedir.

Malcolm Little, 1925 yılında doğmuştur. 21 yaşında hırsızlık suçundan dolayı hapse girmiş ve hapisteyken Müslüman olmuştur. Hapisten çıktıktan sonra ismini önce "Malcolm X" olarak değiştirmiş, sonra ise "Malik El Şahbaz" olarak değiştirmiştir. Irkçı düşünceler taşıyorken, İslam dünyasına yaptığı bir gezi onu bu düşüncelerden döndürmüştür ve artık kendisini İslam'ın sömürgecilik ve ırkçılık karşıtı mesajlarını tüm dünyaya yaymaya adanmış bir adam haline gelmiştir. Bu amacını gerçekleştirmeye çalıştığı toplantılardan birinde suikate uğrayıp 1965 yılında öldürülmüştür.

Malcolm'un "İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insan olmak vardır." Sözü eşitlikten yana olduğunu göstermektedir. Malcolm'un "Kimin ne söylediğinin önemi yok, ben haktan yanayım. Kimin ne söylediğinin önemi yok, ben adaletten yanayım." sözü ise doğruluktan ve adaletten yana olduğunu göstermektedir.

Bu kitap, bizi önemli bir insanla tanıştırıyor. Çünkü Malcolm'u anlamak, insanlığı anlamaktır.

IN ENGLISH

"Malcolm X" is a suggestible book.

This book tells a life story full of exemplary and pain of a great man of struggle, some of whom he calls the man who trembles America. In this life story, the deceased is not losing. But, the killer is losing.

Malcolm Little was born in 1925. When he was 21 years old, went to jail for stealing and he converted to Islam in jail. After getting out of jail, changed his name as "Malcolm X" and then, changed again his name as "Malik Al Shahbaz". When he go to Mekke, changed his ideas. And he was for equality. He was killed in a meeting trying to spread equality in 1965.

Malcolm says that "There is no such thing as being black or white. What matters is being a good person." and this sentence evidence that Malcolm for equality. And Malcolm says that "I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it is for or against." and this sentence evidence of Malcolm for truth and justice.

This book introduces us to an important person. Because, to understand Malcolm is to understand humanity.

OKU  ANLA



Narcos



Her ne kadar yabancıların yaptığı filmler, diziler bize uymasa da her türlü film ve dizi konusunda günden güne geliíyorlar. İnternet dizisi olarak yayınlanan ve Kolombiya'nın eski halini anlatan "Narcos" dizisi kaçakçıların nasıl hüküm sürdüğünü ele alan dizidir. Medellin karteli yani uyuşturucu kaçakçısı Kolombiya'nın geçmiş zamanlarında ki geçim kaynağı. Bunlardan en başı sigara kaçakçılığı ile başlayan ve ilerleyen zamanlarda uyuşturucu kaçırıp dünyanın en zengin adamı olan "Pablo Emilio Escobar Gaviria"(Pablo Escobar) hayatını ele alan Narcos dizisi. Fakir bir ailenin çocuğı olarak dünyaya gelen Pablo annesine dediğı şu söz bütün biyografi yazılarında kullanılmıştır. "İlerde istediğın her şey ayağında olacak anne."

Bu işlere kuzeni Gustavo Gaviria ile giren Escobar sigara kaçakçılığı ile başlayıp kısa süre sonra uyuşturucu kaçakçılığı ile ünlenmiştir. Sigarayı sınırdan geçirirken rüşvet verip geçirdiğı farklı polis geldiğinde bile "plata o plomo" kurşun yada para ile bütün Kolombiya polisini emrine almıştı. Birkaç polis hariç. İlk işine araba tekerinde kaçırarak başlayan sonra ise annesine diktirdiğı ceketin içinde 20 kilo uyuşturucuyu Lion ile Amerika'ya sokuyordu. Amerika'da Carlos Lehder'e teslim eden Lion haftada 100 kere Amerika'ya girip çıkıyor her dönüşünde çanta çanta para ile dönüyordu. Escobar artık koca bir ağ kurmuş. Uçakla, ceketle, arabayla her türlü şekilde dağıtım yapıyordu. Kolombiya yağmur ormanları içindeki üretim tesislerini büyüttü. Haftada 10 ton uyuşturucu elde ediyordu.

Bu uyuşturucu Escobar'ı büyütmişti. Yatlar, çiftlikler, arabalar artık göze batıyordu. Göze batması gayet normaldi çünkü haftada 5 milyon dolar eline geçiyordu. Devlete yakalanmamak için taksi durağı almıştı ve 3 taksi ile haftada 5 milyon dolar kazanan taksi durağını kim istemez ki. Paranın bir kısmını fakir halka dağıtmıştı ve Kolombiya'nın Robin Hood'u lakabını halk tarafından verilmişti. İyicene hırslanan Pablo meclise girmek için seçimlere katılmıştı ve kazanmıştı Pablo isteklerini tek tek almıştı ama geçmişte çekilen sabıka fotoğrafı başına bela olmuştu. Meclis başkanı mecliste kaçakçı istemiyoruz dedi ve Escobar'ı kovmuştu. Escobar bunun altında kalmadı ve 2 tetikçiye meclis başkanını öldürttü. Yeni başkan öldürtmek isteyen Escobar halk uçağına bomba koydurmuştu fakat yeni başkan uçağı binmemişti ama Escobar bunu bilmiyordu ve bilmediğı için uçağı patlattı. Halkı katletmişti ama hala Medellin halkı Escobar'dan yanaydı.

Escobar'ı artık durdurmak için devlet masaya oturmuştu. Escobar'ın tek isteğı kendi hapisanesini yaptırmak istiyordu ve suçlu iadesine hayır diyordu. Devlet mecbur kabul etmiş ve Escobar kendi hapisanesini güvendiğı arkadaşına yaptırtmıştı. Fakat arkadaşı Escobar'dan para çalmıştı. Polis, Escobar'ın yeni yaptığı hapisaneye 3 km'ye kadar yaklaşabiliyordu. Sonradan para çaldıklarını fark eden Pablo ikisini de hapisanede öldürmüştü. Karısı işin başına geçmişti. Escobar'dan kocasının ve abisinin intikamı için Don Berna'yı yanına almış ve savaş açmıştı ama hiç bir türlü tek başına Escobar'a karşı gelemezdi. Yanına mutlaka biri olmalıydı ve tabi ki elbet bu Cali karteliydi. Cali karteli Gilberto Rodriguez Orojulea ile anlaşmış onlarda yanına orman gerillaları Castanolar ile anlaşmışlar ve kendilerine "Los Pepes" adını verdiler. Los pepes bir ölüm mangası ve Escobar'ın karşına gelen tek güçlü düşmandı. Bir yandan sokakta Escobar'ın adamlarını öldürüp Escobar'a not bırakıyorlar bir yandan da polis tek tek ormana baskın yapıp üretim hanelerini yerle bir ediyordu.

Escobar'ın artık pek dostu, parası, savaş imkanı kalmamıştı ama Escobar hala direniyordu. Cali karteli Miami'de ki ve Amerika'da ki pazarını almıştı. Escobar'ın elinden artık pek bi imkanı kalmadı. Polis en iyi iki adamı La Quica ve Blackie tutuklamıştı. Poison ölmüştü tek adamı Limon kalmıştı. Valesco'yu ve birçok ona yardım eden adamı, haber spikeri Valeria Valez, partiden arkadaşı aynı zamanda avukatı Fernando Duque Los pepes tarafından canice katledilmişti. Artık tek adamıyla baraka evlerde kalıyorlardı. Kolombiya askerinden Trujillo ve iki tane Amerika Narkotik Ajansı Steve ve Pena iyicene hırslanmıştı. Yerlerini tespit edip hemen baskına gittiler. Escobar'ın adamı Limon'u öldürdüler ardında ise evinin çatısında Escobar'ı öldürmüşlerdi. Medellin karteli bitmiş artık oyun Cali kartelindeydi. Pablo Escobar'ın şu sözü akıllarda kalmıştı.

"All empires are created of blood and fire."
"Bütün imparatorluklar kandan ve ateşten oluşur."

Her ne kadar zengin olursan ol insanları zehirlediğı için adalet tecelli etmişti ve adalet Escobar'ın ölmesinden yanaydı.

DERTLERİ KALDIRAN ADAM

NAİM SÜLEYMANOĞLU



Kendi ağırlığının 3 katını kaldırmak! Hiç de kolay değil. Peki, 46 dünya rekoru kırmak? Bu kolay mı? Tabiki de hayır!

23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Ahat köyünde bir bebek dünya'ya geldi. O bir bulgar türküydü. Halterin izleri daha 9 yaşında ellerine geçmeye başlamıştı. Bu spor dalına büyük bir sevdâ ve inanç ile bağlanmıştı. Günler geçtikçe kaldırdığı yükü ve başarısı artıyordu. Bulgar milli takımında girip "Türk kökenli" olduğu için çıkartılmıştı. Girdiği tüm müsabakalarda büyük başarılar sağlâyınca mecburen Bulgaristan gençler milli takımına alınmak zorunda kalınmıştı. Bu serüvenin ilk damgasını daha 15 yaşında dünya gençler halter müsabakasında şampiyonlukla gösterdi. 16 yaşında tekrardan rekor kırdı. Bu yaşında kendi ağırlığının 3 katını kaldıran halterci olmuştu. 1984,1985,1986 yılları arasında onlarca rekor kırdı ve "Dünyanın en iyi haltercisi" seçildi. Ardından Dünya Halter Federasyonu tarafından da "Dünyanın en iyi sporcusu" ünvanını aldı. 1986 Yılında Bulgaristan Türk isimlerini yasaklayıp slavlaştırılması için isimler değiştiriliyordu. Naim Süleymanoğlu'nun ismi ise "Naum Shalamanov" olmuştu. Çocukluktan beri bu baskıları yaşıyordu. Bu ise ona yapılan son baskı olacaktı. Çünkü 1986 yılında Melbourne'de şampiyonluğundan sonra Türkiye'ye iltica etmişti. İlticası ilk başta kabul edilmemişti. Zamanın başbakanı Turgut Özal bu meseleyi duyunca Türkiye'ye getirilmesi için kesin emir vermişti. Türkiye'ye zorlu bir yoldan geçerek gelmişti. Artık ana vatana duyduğu Hasret sona ermişti.



Müsabakalara katılabilmesi için Türkiye Bulgaristan'a 1 milyon 200 bin dolar ödedi. Artık Türkiye adına müsabakalara katılacaktı. Ülkemize, güreş dışındaki ilk altın madalyayı kazandırdı. 1994 ilk defa İstanbul'da Türk seyircisinin karşısına çıkarak 3 dünya rekoru kırdı. Üst üste 3 dünya şampiyonluğu aldı. Spor tarihine bir damga vurmuştu. Time dergisine kapak oldu. Amerikalılar ona "Cep Herkülü" lakabını vermişlerdi. Sayısız başarı elde etmişti. Dediği gibi "Çocukluğumu haltere vermiştim." Çocukluk özlemi çoktu. Yorulmuştu artık 2000 yılında olimpiyatta 3 kaldırıştâ da 0 puan almıştı. Halteri sadece yere bırakmıştı. İsteddiğini de elde etmişti. Soydaşlarının ve yurtdaşlarının sesini dünya'ya duyurmuştu. Bulgaristan 1989 yılında büyük göçü başlatmıştı. Yurdaşları ve soydaşları ana vatana gelecekti. Bu işte Naim etkili bir ses-ti. 2017 yılında ise siroz hastalığı nedeniyle vefat etti. Daha 50 yaşındaydı. Büyük dertleri güçlü insanlar kaldırmıştı.

TEK ENGEL SEVGİSİZLİK

Ben Mustafa, 6 veya 7 yaşındayım tam olarak hatırlamıyorum. İlk okul birinci sınıfa gidiyorum. Etrafımdaki kişiler kafamın büyük olduğunu söylüyorlar. Bence onlar yanlış düşünüyor. Benim kafam gayet normal. Derslerim iyi denilemez. Sınıfa girdiğimde en arka sıraya tek başıma otururum. Hoca derste bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum. "Kendi kendine konuşuyor herhalde." deyip odaklandığım kaleme saatlerce bakmaya başlıyorum. Hoca bana soru soruyordu. Manasız cevaplar verip hoca dışındaki her yeri gözden geçiriyordum. Hoca bana bakarak bir şeyler söylüyordu. Sadece tek anladığım şey "Tamam oğlum, yerine otur." Sözü. Oturmuştum. Elimle ve ayağımla manasız, alakasız hareketler yapıyordum ama ben bundan zevk alıyorum. Yaptıkça yapasım geliyordu. Bir gün spor dersinde dışarı çıkmıştık herkes bir şeyler oynarken ben kenara çekilip zevk aldığım güya alakasız hareketleri yapmaya çalışıyordum. Arkadaşlarım, top oynuyorlardı. Onları çok dikkate almıyordum. Sadece zevk aldığım işe yoğunlaşmıştım. Hem bunu fiziksel olarak yapıyordum. Hem de ruhum bedenim daha iyi oluyordu. Yalnız, en zevk alıcı noktasında kafama bir top geldi. Başım dönmeye başladı. Olduğum yere oturup kaldım. Arkadaşlarım bana sesleniyorlardı ama hiçbirini duymuyordum. Kafamda sanki davul çalıyorlardı. Kendime gelmem uzun sürdü. Bu süre içerisinde hiç kimseyle konuşmadım. Konuşmaya çalışsam bile kekeliyor ve kelimeleri zor çıkarıyordum. Okul çıkışında annem beni almaya geldi. Tek iyi geçindiğim kişi annemdi. Babamla dahi iyi geçinemiyordum. Giderken tek yaptığım şey önüme bakmak. Başka hiçbir şey ilgimi çekmiyordu.

Eve geldik. Annem "Nasıldı günün?" diye sorduğunda ise normal bir şekilde yaşadıklarımı gizleyerek "İyi geçti" dedim. Sonra odama çekildim. Odamda çok oyuncak vardı. Hiçbiri ile doğru düzgün oynamamıştım. Sadece onları kırıyordum. Annem ve babam benim oynamadığımı görünce bana bir daha oyuncak almayacaklardı. Alsalar bile ucuz oyuncak alacaklardı. Odamda manasız hareketlerimi tekrardan sergiledim. Akşam yemeğine kadar aynı şeyleri yaptım. Akşam yemeğini bi güzel yemiştim. Babam da vardı. Babamın gözlerine ilk defa bakmıştım. Yorgunluğunu anladım. Sofra sessiz ve sakindi ama aklım hiçbir zaman sessiz ve sakin değildi. Ben konuşmam ama içim her zaman kıpır kıpırdı. Bir şeyler düşünür, aklımda olmadık şeyler canlanırdı. Hoşuma giderdi ve onu düşünmekten saatler geçirdi. Yemekten sonra annemin kirli çamaşırları bir makineye attığını gördüm. Makine dönüp duruyordu. Bende karşısına oturdum. Uyuyana kadar onu izledim.

Sabah kalktığımda yatağımdaydım. Annem getirmiş olmalıydı. Bugün cumartesiymiş. Herhalde okullar bugün tatildi. Sabah kahvaltısı için annem beni çağırmıştı. Hayatımda ilk defa bana "ekmek al gel." demişti. Verdiği bir kağıttı. Üstünde bir şeyler yazıyordu. Bak-kal zaten bizim hemen altımızdaki dükkandı. Gittiğimde bak-kala söylediğim tek şey 2 ekmek. Adam ekmeği vermişti. Bir şeyler söyledi, anlamadım. Annemin verdiği kağıdı ona vermiştim. Adam, elime yuvarlak demire benzer kapaklar vermişti. Eve geldiğimde anneme bunları verdim. Annem bana "kaç tl para üstü aldın?" dedi. Ben de kafamdan "50" dedim. Annem şaşırmıştı. Hemen elime bakarak demire benzer kapakları aldı. O da anlamıştı. Ses etmedi ve kahvaltısı yaptık



Havanın sıcaklığı geçtiğinde annem beni parka götürmüştü. Ben hiç kimseyle oynamadım. Beni zorla tanımadığım birinin yanına götürüp zorla oynatmıştı. Sonra oynamadığımı görüp eve götürdü. Annem şüphelemeye başlamıştı. Beni bir gün alıp koskocaman bir binaya götürdü. Bir çok insan vardı. Beni doktor dedikleri kişiye gösterdi. Ben gene kendi kendime takılıyordum. Annemin ve doktorun hiçbir söylediğini duymazken doktorun "Bu çocuk Otizimli." Sözüünü duydum. Kaşlarını çatıp doktora bakmaya başladım. Sonra oradan ayrıldık. Anneme "Ona inanma!" diyordum. Annemin o masum bakışı aklımda hala duruyor. Bu durumdan sonra ailem beni otistik bir okula verdi. Ordakiler benden daha bağımsızdı. Bir tane hoca vardı. O da kimle ilgileneyeceğini şaşırmıştı.

Bana artık dışardaki kişiler engelli gözüyle bakıyorlardı. Ben hayatım boyunca otizimli olduğumu kabullenmedim. Benim toplumla olan tek bir bağım vardı. O da sevgi. Biri bana gülümseyince manasız da olsa ben de ona gülümsüyordum. **Benim için engel; sevgi, saygı gibi duyguların olmamasıdır !**

BİLİYOR

Yapılan bir deneyde insanlar eğer **tamamen karanlık bir odada** yaşarsa, vücutları 1 günü 48 saat olarak algılamaya ve **12 saat uyku ile 36 saat ayakta kalabilmeye** başlamaktadır.



Li-fi, Wi-fi'den **100 kat** daha hızlıdır. Wi-fi radyo dalgalarıyla yayılırken, Li-fi **ışık hızında** yayılır. (Li-Fi, henüz geliştirilme aşamasında olan kablosuz bağlantı teknolojisidir.)

Dünyada Altın Kan olarak bilinen "**RH-Null**" adında bir kan grubu vardır. Dünyada sadece **43 insan** bu kan grubunu taşımaktadır.



Kaptan **Cook**, Antartika hariç bütün kıtalara ayak basan **ilk insandır**.

Tarihte, "**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**" dışında hiçbir ülke bağımsızlığını 6 ülkeyle savaşarak kazanmamıştır.



Dünya'nın **en küçük ülkesi Sealand'dır**. Nüfusu **27**'dir. Ülkenin kendine ait para birimi ve bayrağı vardır.



Türkiye Cumhuriyeti paralarında yer alan **ilk ve tek padişah** Fatih Sultan Mehmet'tir.



Eğer dünyada oksijen **5 saniyelğine kaybolsaydı**, betondan yapılmış her bina toza dönüşürdü. Oksijen, beton yapılarda **önemli bir bağlayıcıdır** ve oksijen olmazsa bileşiklerin sertliği korunamaz.



Türk savaş gemilerinin en üst kısmında **Kur'an-ı Kerim** bulunur. Bu Osmanlı'dan miras kalmış bir geleneğimizdir.



Halk arasında **hastane kokusu** diye tabir ettiğimiz koku aslında serumlardan yayılan **B vitamini** kokusudur.

MUSUNUZ

TÜRKÇE

ENGLISH

عربية

HEM  Bil Öğren!



1 Unutkan insanların **zeki** olması bilimsel bir gerçektir. Çünkü bu insanların beyinleri **önemsiz bilgileri** siler.

- ✓ Forgetful people are intelligent. This is specifically proven. Because, their brains delete unimportant informations.
- ✓ إنها حقيقة علمية أن الذين ينسون كثير أذكاء لان تحذف أدمغتهم التوفاه



2 Dünya'nın **en güvenli yeri** Faroe Adaları'dır. En son cinayet **65 yıl** önce işlendi.

- ✓ The most reliable place in the world is Faroe Islands. Because, the last murder in Faroe Islands, was 65 years old.
- ✓ أرخبيل فارو آمن مكان على الارض. إرتكبت القتل قبل ٦٥ سنة



3 Dünya'nın en çok kullanılan ismi **Muhammed**'dir.

- ✓ The most used name in the world is Muhammad.
- ✓ محمد أكثر الأسماء استخداما في العالم

4 İnsanlar doğduklarında **sadece 2** korkuya sahiptir. Bunlar '**yükseklik**' ve '**yüksek ses**'. Diğer tüm **korkular** sonradan öğrenilmiştir

- ✓ When people are born they have only two fears. These are fear of heights and fear of loud sounds. All other fears are learned later.
- ✓ الناس لديهم خوفان فقط عندما يولدمن. هذان 'ارتفاع' و 'صوت عال' و تعلمت بعد ذلك كل المخاوف الأخرى

5 Anadolu'nun **ilk camisi** Kars Ocaklı Köyü'ndeki "**Menucehr Camisi**'dir."

- ✓ The first mosque in Anatolia, is the Menucehr Mosque in Kars Ocaklı Village.
- ✓ المسجد الأول في الأناضول هو 'مسجد منوشهر' يقع في ريف كارس أوجكلي



İNTERNETTEN PARA KAZANMAK



Hepimizin ihtiyacı olan bir kağıt parçası, evet evet sadece bir kağıt parçası ama bu kağıt parçası çok kolay kazanılmayabiliyor. Ama bazı şeyler var ki kısa sürede başarılı olup size çok para kazandırabilir. Bazıları da günlük hayatınızda yaptığınız klasik şeylerden para kazandırabiliyor. Peki nedir bunlar diye soracak olursanız ilkinden başlayalım. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur “Sweatcoin” isimli bir uygulama, bu uygulama hem sizi yürümeye teşvik ediyor, hem de belirli adım sayılarına ulaştığınızda size bir hediye veriyor veya isterseniz direkt para olarak veriyor. Uygulama milyonlarca indirildi ve sevildi çünkü her gün dakikalarca hatta saatlerce yürüyoruz ve bundan bize bir ödül veriyor.



Diğeri ise hepimizin bildiği çok büyük bir platform olan “Youtube”. Bildiğiniz üzere Youtube insanların farklı amaçlarda videolar yüklediği bir platform. Ama şunu bilmelisiniz Youtube ciddi para kazanılan ve çoğu insanın işi olarak benimsediği bir yer. Siz de farklı ilgi çekici konularda videolar ile birlikte, başarıyı yakalayıp iyi paralar kazanabilirsiniz.

You Tube

Başka biri ise boş vakitlerde grafik tasarım, montaj, photoshop gibi sizin ilgi alanınıza göre kendinizi geliştirmek. Peki bu nasıl bize para kazandıracak diyecek olursanız ekonomik durgunluk her geçen gün daha fazla firmayı etkilediğinden firmalarda tam zamanlı çalışanlar yerine artık bireysel çalışanları tercih ediyorlar. Yani firmalara çok fazla paralara yaptırmak yerine bireysel çalışan kişileri tercih ediyorlar. Bu iş için yaş fazla önemli değil önemli olan kendini geliştirmek. Siz de ilginiz olan bir konuda kendinizi geliştirip sosyal medya aracılığıyla kendinizi duyurup iyi gelirler elde edebilirsiniz.

Sosyal medya demişken oradan devam edelim, şu an günümüzde en popüler sosyal medya platformu olan “Instagram”. Evet, Instagram’dan da çok ciddi paralar kazanılıyor. Aklınıza birtakım sorular gelmiş olabilir. Tahminimce birisi nasıl Instagram’da yüksek takipçilere ulaşabiliriz diğeri ise parayı tam olarak kimden alacağız soruları olacaktır. Instagram, Youtube gibi direkt olarak size para vermiyor, siz parayı size reklam verenlerden alabiliyorsunuz. Nasıl yüksek takipçiye ulaşıp reklam alacağız dersanız de, insanların ilgisini çekecek, zevkinize göre özgün paylaşımlar yapmak, yeterli olacaktır. Zamanla takipçinizin çoğalmasıyla iyi gelirler elde edebilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki birincil hedefiniz para olursa hiçbir zaman başarıyı yakalayamazsınız, birincil hedefiniz her zaman zevk alacağınız işler olmalıdır. Evet, dikkat ettiyseniz genellikle hep ilgi alanınıza göre bahsettim. Yani yaparken zevk aldığınız işten para kazanmak. Önemli olan da buydu zaten hem zevkle çalışmak, hem de para kazanmak. Hayatta hep sevdiğiniz işi yapın zaten başarı arkasından gelecektir.



NOEL

Bildiğiniz üzere yakın zamanda, her sene dünyanın her yerinde olduğu gibi Noel kutlamaları yapıldı. Peki, siz de Noel kutluyor musunuz ya da Noel kutlamaları ilginizi çekiyor mu ?

“Noel Baba” ile başlamak isterim. Noel Baba, gece evlerin bacasından içeri girerek çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan kişidir. Hatta filmlerden de hatırlayacağımız üzere çocuklar Noel Baba’ya mektuplar yazarak isteklerini dile getirirler. Ama acaba tüm bunlar gerçek mi ? Yani Noel Baba var mı, eğer varsa çocuklara Noel Günü hediyeler getiriyor mu ? Hayır, sadece Noel Baba’nın yaptığı sanılan tüm bunları asıl yapan kişiler, Müslümanlar unutturulmak isteniyor. Herkes Noel Baba’yı bilir ama kimse Zeynel Abidin Hazretleri gibi Müslümanları bilmez. Ne zaman eline yiyecek içecek geçse yoksullara götüren ve yaptıklarından hiç bir karşılık beklemeyen Peygamber torunu Zeynel Abidin Hazretleri.

Biz bunları bilmiyoruz. Çünkü her geçen gün artan bir “Batı Özentiliği” var. Daha çok kendi değerlerimizle kendi kültürümüzle yaşasak keşke. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyuruyor :

“Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.”

Biz ise tüm bunları bilsek de bilmesek de hala Noel kutlamaya devam ediyoruz. Yalanlarıyla dünyayı kandırmak isteyenler var. Ama ne yazık ki en başta biz Müslümanlar inanıyoruz bu yalanlara. Bizleri kandırdıktan sonra kendilerini kandırmaları çok da zor olmasa gerek. Umarım bundan sonra Noel Baba’nın torunlarıymış gibi değil, Hz. Peygamber’in torunlarıymış gibi hayatımıza devam ederiz.

Aktekke Camii



Aktekke Camii, Karaman İmaret Mahalle'sinde bulunmaktadır. İçerisinde Mevlânâ'nın annesi Mümine Hatun'un türbesinin bulunması nedeniyle Mader-i Mevlâna Camii'de denilmektedir. 1370 yılında Karamanoğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami içerisinde sol tarafta ayrılmış olan mekanda Mevlana'nın annesi, abisi ve yakınlarına ait 21 adet taştan yapılmış sandukalı mezar bulunmaktadır.

Yapı, Karamanoğulları'ndan Osmanlı Devleti'ne geçtiği zaman, oldukça harap bir haldeydi. Osmanlı döneminde 18.yüzyılın sonlarına doğru çeşitli onarım çalışmaları yapılmıştır ve bu onarım çalışmalarından dolayı Osmanlı mimarisinin özellikleri belirgin bir şekilde görülmektedir.

İmaret Camii

İmaret Camii, Karaman İmaret Mahallesi'ndedir. Mescit, tophane, şifa yurdu, medrese ve aşevinden meydana gelen bir külliye halinde 1433 yılında Karamanoğlu II.İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan merkezi kubbeli, iki katlı yüksek minareli olarak, içinde odalar bulunan bir camidir.

Beş revaklı son cemaat yeri ile dışarıdan Osmanlı camilerine benzer. Kündekârî tekniğinde yapılmış otantik kapısı Türk İslam Eserleri Müzesindedir. Ünlü Türk tarihçisi Halil Edhem tarafından 1907 yılında İstanbul'a götürülmüş. Kapı itina ile işlenmiş. Çift kanatlı kapının ortadaki simetrik karesel panolarına geometrik desen işlenmiş. Kenarlara zarifçe rumi kuşak gidilmiş. Üstteki simetrik yatay dikdörtgen panoya kitabe yazılmış. Metin; "Bâbunâ meftûhun li-men dahâle, Mâlunâ mubâhun li-men ekele!"dir.

Caminin bitişiğinde batısında İbrahim Bey'in mezarı (türbesi) kuzeyinde çeşmesi yer alır. İmaret'e ait ahşap iki kapı kanadı, Karaman Ahşap Sanatının tüm özelliklerini yansıtır. Her iki kapıda nezih bir yazı ile ;

"Kapı açıktır giriniz. malı mübahtır yiyiniz." ibaresi yazılıdır.



HEDİYELİ !!!

BULMACA

BULDURMACA



- 1 | Arka arkaya 3 dünya şampiyonasını kazanıp tarihe damga vuran sporcu?
- 2 | Genellikle kullanılmış ve eski kitap satan kitapçılara ne ad verilir?
- 3 | Çernobil faciasından sonra Türkiye’de radyasyondan etkilendiği gerekçesiyle hiç satın alınmayan yiyecek.
- 4 | Konya’da susuz kalan bir sazlık.
- 5 | Sadece 12 harften oluşan alfabenin adı?
- 6 | Escobarı bitirmek için oluşturulan birliğin adı?
- 7 | Malcolm X dünya’ya İslam’ın ne karşıtı olduğunu yaymaya çalışmıştır?
- 8 | “Yedi Güzel Adam” dizisinde kendisinden bahsedilen kişi.

ÇÖZ!
KAZAN!

HEDİYELİ !!!

Dergi dağıtıldıktan sonra 2 hafta içinde bulmacayı doğru çözen 10 kişiye
10’lu Franz Kafka kitap setinden bir kitap Hediye !

“Bu kitabı da bizden OKU”

Aşık Veysel

Şatıroğlu



“ŞU GENİŞ DÜNYA’YA
SİĞMAYAN GÖNÜL,
BİR ODAYA
KAPANDI KALDI.”



tatlıcılar®



ÖZDAL ELEME TESİSİ

■ Buğday ■ Arpa ■ Nohut ■ Fasülye

Eleme ve Paketleme

Abdullah ÖZDAL

☎ 0533 654 92 60

Hüseyin ÖZDAL

☎ 0544 550 70 70

Niyazi ÖZDAL

☎ 0507 895 23 22



Yeni Buğday Pazarı No:62-63/KARAMAN

ŞEYH ŞAMİL Mahallesi Muhtarı **HÜSEYİN ÖZDAL**



Reis Ticaret Tarım Ürünleri San. Ltd. Şti.



EMİN EMLAK

İsmimiz güvencenizdir...

ENES
1997
Kuruyemiş



HATİPOĞLU SİMİT

Odun Ateşinde Nefis lezzetler.



+90 532 564 65 19



Hesaplı Alışveriş



Merkez

Eski odun pazarı, imaret yolu üzeri
mansur dede mahallesi 93.sokak



Kale Şube

Alacasuluk mahallesi, Şehit İsa Kiriş
caddesi no:44



Doğukışla Şube

Gevher hatun mahallesi, sakarya
caddesi üzeri no:27 (Salı pazarı içi)